



Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ποιότητα των συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας – έκθεση της PSI και ένας οδηγός για τα συνδικάτα

Η παρουσία και η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικάτων που καλύπτουν το προσωπικό στη μακροχρόνια περίθαλψη καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασης στους μηχανισμούς κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελούν προαπαιτούμενα για την ποιότητα της εργασίας και των υπηρεσιών που παρέχονται από τα συστήματα περίθαλψης.



Όλες οι προτάσεις και τα παραδείγματα που παραθέτει η έκθεση της PSI για την μακροχρόνια περίθαλψη βασίζονται στην παραπάνω κατευθυντήρια αρχή. Όπως υπογραμμίζεται, η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας από συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης που λειτουργούν με τον κανόνα κόστους-οφέλους και δεν λογοδοτούν σε δημόσιους θεσμούς για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν απέτυχαν περίτρανα και μάλιστα με τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ο [οδηγός](#) που παρουσιάζει η Συνομοσπονδία

μαζί με την έκθεση αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση προτάσεων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου για την αναμόρφωση και το χτίσιμο συστημάτων περίθαλψης όπου αφενός οι υπηρεσίες θα παρέχονται με γνώμονα τις ανάγκες των υποκειμένων που τις χρειάζονται και αφετέρου θα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στη διαχείρισή τους. Όπως τονίζεται και οι δύο αυτοί κανόνες μπορούν να επιτευχθούν μόνο στα δημόσια συστήματα με επαρκή εξασφάλιση χρηματοδότησης, εκεί δηλαδή που οι ιδιωτικοί φορείς και οι ΜΚΟ έχουν αποτύχει.

Κατεβάστε την έκθεση της PSI [εδώ](#)

